

Το φίδι βγήκε από το αβγό του...

...και ναι, είναι ΑΓΟΡΙ!

Στις 30/1/2012, ο Λοβέρδος (τότε υπουργός υγείας), δηλώνει ότι πρέπει να απελαθούν οι ιερόδουλες φορείς του AIDS, διότι η μετάδοση του ιού γίνεται από την παράνομη μετανάστρια στον έλληνα πελάτη, στην ελληνική οικογένεια.

Στην συνέχεια, ο Χρυσοχοϊδης (τότε υπουργός προστασίας του πολίτη) συμπληρώνει ότι η ζωή και η αξιοπρέπεια των συλληφθέντων γυναικών είναι δευτερεύουσας σημασίας ζήτημα μπροστά στη δημόσια υγεία και ειδικότερα την υγεία των ανήλικων αρσενικών, που αγοράζουν πορνικές υπηρεσίες.

Έτσι λοιπόν, στις 30/4/2012 συλλαμβάνεται, προφυλακίζεται και διαπομπεύεται δημόσια, η αλλοδαπή οροθετική πόρνη που είδαμε στα κανάλια, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τις δεκάδες συλλήψεις που ακολούθησαν.

Από θύμα θύτης

Δεκάδες χιλιάδες αλλοδαπές, και όχι μόνο, «αόρατες» γυναίκες, πέφτουν θύματα καταναγκαστικής πορνείας στην Ελλάδα. Κάποιες ερχόμενες από άλλες χώρες για να βρουν μια καλύτερη ζωή, αντικρίζουν την στέρηση της ελευθερίας τους, συνοδευόμενη από την εμπορία τους σαν να ήταν άλλο ένα αντικείμενο προς πώληση. Λες και δεν έφτανε το γεγονός ότι σαν μετανάστριες θα είχαν να αντιμετωπίσουν τον ρατσισμό, την μισαλλοδοξία και τις κρατικές επιθέσεις



(συλλήψεις, σφαίρες, απελάσεις, ναρκοπέδια, φυλακίσεις κ.α.) που τους επιφυλάσσει η ελληνική φιλοξενία. Άλλες ήδη πριν φτάσουν εδώ, έχουν πουληθεί από τους εκεί νταβατζήδες στους εδώ. Άλλες αναγκάζονται να εκδοθούν γιατί δεν έχουν άλλον τρόπο να επιβιώσουν. Άλλες, ακόμα πιο εξαθλιωμένες από την εξάρτησή τους, βρίσκουν εκεί

την διέξοδο για να εξασφαλίζουν τη δόση τους.

Όλες τους βιώνουν καθημερινά εκφοβισμούς, εκβιασμούς και απειλές μιας και η ύπαρξη τους αποτελεί πλέον ιδιοκτησιακό στοιχείο κάποιου άλλου ισχυρότερου. Εκτός όμως από τις καθημερινές απειλές και τους εκβιασμούς των εκμεταλλευτών τους, έχουν άλλον έναν καταναγκασμό στη λίστα τους, αυτή την φορά από τον πελάτη. Πρέπει να υλοποιήσουν τις οποιεσδήποτε άρρωστες φαντασιώσεις και βίτσια των πελατών, που θεωρούν ότι ΟΛΑ αγοράζονται με το κατάλληλο ποσό. Θέλει λοιπόν ο γαμιάς χωρίς καπτόα; Κανένα πρόβλημα, απλά θα σκάσει κανά φιλό παραπάνω. Δεν μπορούμε όμως ταυτόχρονα, να μην προσέξουμε και το προφανέστερο όλων: ότι μιλάμε για πουτάνες και όχι για πουτάνους, για πελάτες και όχι για πελάτισσες. Και αυτό γιατί η πατριαρχία όχι μόνο δεν ξεπερνιέται αλλά κορυφώνεται, γιατί ο καπιταλισμός έχει φύλο και αυτό είναι αρσενικό.

Ας αναρωτηθούμε λοιπόν: πως αυτές οι γυναίκες βρέθηκαν να είναι (ή και να μην είναι εν τέλει) οροθετικές; Κόλλησαν από μόνες τους; Ή μήπως πιστεύουμε ότι έχουν όρεξη να βιάζονται χωρίς προφυλακτικό; Οι πελάτες τις κόλλησαν. Πελάτες οι οποίοι δεν είναι τίποτα δράκοι, αλλά είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας.

Από θύτης θύμα

Είναι κοινό μυστικό πως ο ανδρικός πληθυσμός της Ελλάδας πάει στα μπουρδέλα. Τα αγοράκια πρέπει να μάθουν να αγοράζουν «έρωτα», να είναι «ΑΝΤΡΕΣ». Από μικροί θα πάνε με τον μπαμπά ή με την παρέα μια μπουρδελότσαρκα,



να μάθουνε πως γίνεται το πράγμα και στη συνέχεια πρέπει να διατυμπανίσουν και την επιτυχία σου σαν εραστής στο σχολείο. Γιατί δεν γίνεσαι σωστός άντρακλας, αν δεν «αγοράσεις πορνικές υπηρεσίες», φράση που χρησιμοποίησε κατά το παρελθόν και ο τέως υπ. Προ.Πο. Οι δε μεγάλοι είναι και τακτικοί πελάτες. Γιατί λοιπόν δεν μπήκαν στο στόχαστρο του κράτους, των media και της δικαιοσύνης και οι πελάτες; Είναι πολύ απλό. Ας βάλουμε μια ζυγαριά

Από την μία έχουμε τις γυναίκες, πόρνες, πρεζάκια, μετανάστριες, φτωχές, εξαθλιωμένες φιγούρες. Από την άλλη έχουμε τους άνδρες, έλληνες, οικογενειάρχες, ευυπόληπτους πολίτες, τροφοδότες της βιομηχανίας του sex, αυτούς που θα δώσουν και κάτι παραπάνω για να διασκεδάσουν, τους ψηφοφόρους, πολυαγαπημένους του κράτους και του καπιταλισμού πελάτες. Είναι προφανές ότι κράτος-κεφάλαιο θα κάνουν τα πάντα για να υπερασπιστούν τους ξεκάθαρους συμμάχους τους.

Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι κάποιες που εν τέλει περισσεύουν θα πρέπει να βγουν από τη μέση. Αλλά γιατί και στο εμπόριο των γυναικών ισχύει ο χρυσός κανόνας της αγοράς: ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, και θα πρέπει να γίνουν τα πάντα για να τον βολέψουμε. Η προστασία του πελάτη όμως δεν θα μπορούσε να κλείσει μια ολόκληρη αγορά, στην προκειμένη την κερδοφόρα αγορά της πορνείας. Το κράτος και το κεφάλαιο παράλληλα με τον πελάτη πρέπει να προστατέψει και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ζήτηση υπάρχει, οπότε μένει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προσφοράς υπό πλήρη έλεγχο. Τα ημινόμιμα μπουρδέλα πρέπει να σφύζουν από πελάτες και για να γίνει αυτό πρέπει να φύγουν από τη μέση οι εξαθλιωμένες πόρνες του πάρκου και του πεζοδρομίου (όχι εντελώς, αλλά κάπως), αφού τα μπουρδέλα είναι αυτά που δίνουν την εισφορά τους στο κράτος, είτε μέσω της φορολογίας είτε μέσω της προστασίας που τους παρέχεται από την ελληνική αστυνομία μετά μίζας. Έτσι, το κράτος ενισχύει αυτό το κομμάτι της αγοράς, που είναι και ο τρίτος πιο κερδοφόρος τομέας της Ελλάδας, στοχοποιώντας μόνο γυναίκες που πρέπει να είναι σε ημιπαράνομο καθεστώς για να είναι πιο εύκολο και το ξεζουμισμά τους.

Η επιχείρηση “οροθετικές”

Media - υπουργείο υγείας - δικαιοσύνη - ΚΕΕΛΠΝΟ, ήρθαν να εκτελέσουν ένα διπλό έργο. Από την μία να καταστρέψουν τις περιπτώσεις και από την άλλη να προστατέψουν τους πελάτες. Όχι γιατί σταμάτησαν να είναι χρήσιμες και θέλουν την πλήρη εξόντωση τους, αλλά να τις διαχειριστούν, και στα πλαίσια αυτού υπάρχει και η διαδικασία του ξεσκαρταρίσματος. Για τις πρώτες επιφύλασε προσαγωγές, συλλήψεις, προφυλακίσεις, υποχρεωτικούς ελέγχους, βαριές κατηγορίες για «σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος» (που στα μάτια μας φαντάζει τουλάχιστον χυδαία), και το χειρότερο απ’ όλα, ναζιστικού τύπου δημόσια διαπόμπευση με όλα τα προσωπικά στοιχεία και φωτογραφίες των γυναικών. Για τους πραγματικούς εγκληματίες: ούτε τράβηγμα στο αυτάκι. Αντιθέτως, προστασία της ανωνυμίας τους και εξετάσεις δωράκι από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Για να στηθεί αυτό το θέατρο παραλόγου και να μην αντιδράσουν και οι υπόλοιποι (όσοι δεν είναι πελάτες δηλαδή, που κρύβουν την συνηγορία τους σιωπώντας) χρησιμοποιήθηκε και το ιδεολόγημα της «υγειονομικής βόμβας» με σκοπό να παράξει φόβο και πανικό, ενισχύοντας το αίτημα για περισσότερη ασφάλεια. Πρακτική που εντάσσεται στην ευρύτερη αντιμεταναστευτική πολιτική, αν και εν τέλει δεν τους βγήκε και πολύ, καθότι η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών αυτών ήταν ελληνίδες. Στοχοποίησαν έτσι τις εν λόγω πόρνες, στη βάση της ίδιας τους της ύπαρξης, μιας και με αυτόν τον

τρόπο είναι πλέον δημόσιος κίνδυνος. Και όλο αυτό με την αδιάφευκτη βούλα της επιστήμης. Η οποία είναι τάχα απαλλαγμένη από συμφέροντα και πάντοτε αντικειμενική.

Δεν είναι όμως μεμονωμένο περιστατικό όλο αυτό. Ούτε ξεπήδησε από το πουθενά. Είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις πάγιες τακτικές του κράτους που εξοντώνει με κάθε τρόπο όσους «περισεύουν», και στους καιρούς μας οι περισσευόμενοι είμαστε όλοι και περισσότεροι. Η επαίσχυντη επίθεση προς τις πόρνες αυτές και ο τρόπος με τον οποίο



έγινε, είναι ακόμα ένα δείγμα ότι ο ακροδεξιός λόγος έχει πλέον εγκατασταθεί στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Όλα όσα έγιναν δεν θα έπρεπε να μας προκαλέσουν έκπληξη (αν και δεν γίνεται να μην ανατριχιάσει κανείς), όχι μόνο γιατί θα έπρεπε να τα περιμένουμε, αλλά γιατί έρχεται και η σειρά μας και έπονται ακόμη χειρότερα. Μιας και το φίδι έχει βγει για τα καλά από το αυγό του.

Αυτό, λοιπόν, είναι φασισμός

Οι καθημερινοί βιασμοί αυτών των γυναικών είναι άλλο ένα δείγμα αυτού που ζούμε σήμερα. Αντί να υπάρχει αλληλεγγύη προς όσους τη χρειάζονται, παρατηρούμε βιασμούς, μίσος και βία, σε όποιον είναι πιο αδύναμος. Όσοι θέλουν να ζουν σε μια κοινωνία σεξισμού και έμφυλων διαχωρισμών, εμάς θα μας βρουν απέναντί τους. Εμείς θα το παλέψουμε μέχρι τέλους, μπας και γλιτώσουμε από αυτή την σαπίλα, μπας και μπορέσουμε να ζήσουμε αλλιώς.

Ιούνιος 2012